



# SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Maart 2015

## VREDE AAN MENSEN VAN GOEDE WIL



Dit stukje schrijf ik op de laatste dag van de jaarlijkse retraite van de pastores van onze kerk. In de rustige St. Willibrordusabdij bij Doetinchem zijn wij enkele dagen verstoppen van krant en televisie. Althans, dat dacht ik. Maar enkelen van ons blijven via hun smartphone goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de boze buitenwereld. En zo hoorde ik gisteravond vlak voor dat ik naar mijn kamer ging, dat er in de journalistiek in Hilversum een gijzeling aan de gang was. Het is, hoorde ik net aan het ontbijt, met een sissers afgelopen. Drie weken eerder stond ik met honderden plaatsgenoten op de Kerkbrink in Hilversum. Een waardig protest tegen de aanslagen op de vrijheid van meningsuiting en religieus gefundeerd geweld waarvan journalisten en politieagenten in Parijs het slachtoffer waren geworden. In West-Europa – dat nu al zeventig jaar geen oorlog heeft gezien, ongekend in de geschiedenis – voelen veel mensen zich nu bedreigd door anderen, door medemensen die met onverdraagzaamheid, ja, met geweld hun manier van denken en handelen aan “ons” zouden willen opleggen. Deze gebeurtenissen en de al of niet reële bedreigingen en de onzekerheid en de angst die die met zich meebrengen kun je niet

ontkennen. Maar hoe moet je daarop reageren? Verkrampt, afwerend, ja, met geweld het geweld uitbannen? Hoe zouden christenen hierop moeten reageren?

Voorafgaand aan de demonstratie op de Kerkbrink op 8 januari had de Hilversumse Raad van Kerken een gebedsdienst in de Grote Kerk belegd. Mij was gevraagd om die dag nog snel een korte orde van dienst te maken. De dienst stelde ik in het teken van respect, tolerantie en geweldloosheid. Samen baden we aan het slot het bekende gebed van Franciscus van Assisi: Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Daarin vragen we God dat Hij ons die volgelingen willen zijn van Jezus Christus wil gebruiken om net als Jezus liefde te brengen waar haat heerst, vrede waar geweld regeert. Bij de toespraken die daarna op het plein werden gehouden, citeerde de voorzitter van de Hilversumse Raad van Kerken als zijn slot een groot deel van dit gebed. Het publiek reageerde daarop met een applaus. Ik hoop dat dat applaus meer was dan een applaus die nu eenmaal hoort bij bijeenkomsten van dit soort. Ik hoop dat de aanwezigen, al of geen christen, al of niet gelovig, hun leven tot instrument van vrede

willen maken. Angst, laat staan geweld en repressie lossen op termijn niets op. In de koepel van onze kerk staan in het Latijn de woorden van de engelenzang in de kerstnacht: Pax hominibus bonae voluntatis, vrede aan de mensen van goede wil. Dat was de goddelijke boodschap bij de geboorte van de Vredevorst Jezus.

In de liturgie van de week voor Pasen zullen we weer horen dat die Jezus Petrus gebood het zwaard in de schede te steken, geen geweld met geweld te beantwoorden, dat Jezus op het kruis God om vergeving voor zijn moordenaars vroeg. Dat wordt in de Bijbel gezien als op termijn de enige weg die werkelijk tot vrede kan voeren. De eerste christenen werden mensen van de weg genoemd. Samen met christenen van andere tradities zijn wij geroepen om in de wereld van vandaag, in het Hilversum en het Gooi waar wij leven die weg van Jezus te gaan. En wij mogen alle mensen van goede wil uitnodigen om ook op die weg van de vrede en de verzoening te gaan. Dat alleen kan de angst en de wanhoop verdrijven en onze wereld weer vervullen met toekomst en hoop.

*Wietse van der Velde, pastoor*



## HET GAAT HELEMAAL NIET ZO SLECHT

Als sluitstuk van de feestelijkheden rond het 125-jarig jubileum van ons kerkgebouw aan het Melkpad organiseerde de parochie op 21 januari het minisymposium 'Toekomst voor geloof en kerk in Hilversum'. Drie deskundige mannen spraken en discussieerden onder leiding van theoloog en radiojournalist Elsbeth Gruteke over de toekomst van de kerk in een tijd van secularisatie. Het symposium viel precies in de Week van Gebed voor de Eenheid onder Christenen, en dat was natuurlijk geen toeval.

Over de toekomst van de kerk zijn alle drie de sprekers vrij positief. 'Ik maak me daar niet zo veel zorgen om', zei Mattijs Ploeger, rector van het Oud-Katholiek Seminarie te Utrecht. 'God zelf zal er wel voor zorgen dat er een gemeente blijft.' Ploeger benadrukte het belang van de liturgische traditie van de kerk. De rituelen in de kerk zorgen voor zin en samenhang. En hoewel de kerk in veel opzichten niet hip of eigentijds is, wordt de betekenis van die rituelen steeds beter herkend in de samenleving.

Ook schrijver en religiejournalist Anton de Wit distancieerde zich van het doemdenken over de kerk. 'Als je me vraagt naar de toekomst van de kerk, dan zeg ik: ik geloof in de Heilige Geest.' Dat de Geest aan het werk is, ziet De Wit onder meer aan de onrust die de huidige Paus teweeg brengt. 'Links en rechts worden mensen onrustig en dat is goed.'

### De kerk als Gideonsbende

Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken, vindt de winst van de secularisatie dat mensen niet meer geloven op gezag. Op een vraag van een van de aanwezigen, of hij het niet jammer vindt dat de kerken zo leeg zijn, zei Van der Kamp dat de kerk een Gideonsbende is geworden, die niet moet pretenderen dat ze het licht van God uitdeelt. Volgens Van der Kamp moeten de kerken zich in de eerste plaats richten op de belangrijke momenten in de levens van gewone mensen: geboorte, dood, ziekte, verhuizing, crisis, enzovoort. De Wit beaamde dat. 'Mensen opzoeken is de core business van de kerk.' Ploeger: 'Als het goed is, is de viering zélf al het opzoeken van mensen. Misschien is dat niet meer zo herkenbaar, maar in de viering komt God zelf naar ons toe.'

### God en de naaste

Is de hedendaagse kerk niet te veel gericht op mensen en te weinig op God zelf? Van der Kamp vindt van niet. 'In Christus' formulering van het grote gebod, in Marcus 12, worden het liefhebben van God en van de naaste met elkaar verbonden. Die twee kun je niet meer los zien.'

Ten slotte werd de vraag gesteld hoe het zit met de oecumene. De kerken als instituten komen nauwelijks nader tot elkaar, gaf De Wit toe. 'Maar op individueel niveau is er veel bereidheid om te luisteren naar anderen. Ook bij jongeren.' Van der Kamp was het daarmee eens. 'Het zijn maar een paar mensen die op de rem staan. Op heel veel plaatsen heeft de oecumene successen geboekt. Het gaat helemaal niet zo slecht.'

*Benne Holwerda*



## OLIEWIJDING

Op de vooravond van Witte Donderdag, woensdag 1 april aanstaande, zal de wijding van de heilige oliën plaats vinden in de kathedrale kerk van Utrecht om 19.30 uur. De gewijde olie wordt in ontvangst genomen door de parochievertegenwoordigers. Na afloop is er koffie of thee in het parochiecentrum 'In de Driehoek'. Een ieder wordt van harte uitgenodigd voor deze viering.

Ste Gertrudiskathedraal,  
Willemsplantsoen 2, Utrecht.

## LITURGIE

Als voorbereiding op de aan symboliek en teksten zo rijke diensten in de Goede Week en met Pasen wil pastoor Wietse van der Velde en tweetal avonden (maandag 16 en 23 maart) met ieder die daarvoor belangstelling heeft, nader op de liturgie van die dagen ingaan. Ook willen wij ons daarbij de vraag stellen wat de betekenis daarvan voor ons mensen van 2015 is of zou kunnen zijn. De avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de bestuurskamer van de pastorie. Graag vooraf even aanmelden bij de pastoor.



## POETSEN

Twee keer per jaar wordt alles wat met de kerkfeesten mag blinken goed gepoetst. Met doeken en borsteltjes, met zorg en veel plezier. De poetsclub kan wel wat hulp gebruiken. Poetst u mee op woensdag 25 maart? Chris van den Enden is de man die het allemaal regelt. Hij hoort graag dat u komt en zorgt dat er vanaf 13.00 uur poetspullen klaarliggen. Ingang via de zijdeur van de kerk.

## STIL ZIJN

Stilte. Kostbare momenten in (drukke) levens. Aangekondigd was dat wij op donderdagavond 29 januari op proef met een stilteviering zouden beginnen. In overleg met een aantal mensen die geïnteresseerd is in deze vorm van viering, is besloten deze proef uit te stellen naar de Veertigdagentijd. In de weken op weg naar Pasen houden we dan iedere donderdag (26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart) om 19.30 uur een stilteviering. Voor diegenen die dat willen is voorafgaande aan de stilteviering (om 18.45 uur) gelegenheid om gezamenlijk soep (die wordt klaargemaakt in de pastorie) en een broodje (dat moet worden meegebracht) in de bestuurskamer van de pastorie te eten. Deze avonden worden voorbereid en afwisselend 'voorgegaan' door de pastoor en de pastoraal werker. Na afloop van deze reeks stiltevieringen willen we met de deelnemers vorm en inhoud evalueren en bekijken of en hoe vaak deze stiltevieringen een vervolg krijgen.



## KLEUREN, VORMEN EN MOGELIJKHEDEN

Het is heerlijk om voor de kerk creatief bezig te zijn met de bloemversiering. Inspirerend om met verschillende (liturgische) kleuren, de vorm van de bloemen en de vorm van het bloemstuk iets moois te maken. De dames van de bloemengroep doen dat telkens weer met enthousiasme, maar het aantal dames is wel gedaald. Vooral omdat drie van de acht personen in het buitengebied van de parochie wonen (Almere en Huizen) valt het soms niet mee om het rooster voor het bloemschikken rond te krijgen.

Daarom: mocht u zin en tijd hebben om onze groep te versterken (kom op, heren!),

neem dan contact op met Ingeborg Hendriks (i.hendriks3@chello.nl). Het eerste jaar kunnen we gebruiken om in te werken en vertrouwd te raken met wat het werk inhoudt.

Via het prikbord is op de startzondag de suggestie, c.q. het verzoek gedaan om in de zomer bij het bloemschikken geen kunstbloemen te gebruiken, maar echte bloemen. Echter, het feit dat wij met minder mensen de vereiste werkzaamheden moeten verrichten is niet de enige reden om in de zomerperiode terug te vallen op kunstbloemen. In de zomer blijft de

hitte vaak lang hangen in de kerk en bloemen houden niet van die omstandigheden. Dat betekent iedere week nieuwe bloemen (als het minder warm is, blijven de bloemen langer staan) voor een kerk die minder vaak gebruikt wordt. Het is dus een kwestie van bezetting (goed omspringen met de beschikbare menskracht) en van geld en middelen praktisch inzetten. Mochten we – naar aanleiding van dit artikelje bijvoorbeeld – een aantal nieuwe aanmeldingen krijgen voor de bloemengroep, kunnen we zeker opnieuw bezien of in de zomerperiode echte bloemen tot de mogelijkheden behoren.





## VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur, met uitzondering van 25 maart. Dan is de aanvangstijd 11.00 uur. Toegang via de zijdeur van de kerk.

### Bijzondere vieringen:

29 mrt Palmпасen  
01 apr Chrismamis - Utrecht

### Extra collecte:

1 maart: Vastenactie

## COLOFON

### Redactieadres

Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
E-mail: [redactie@stvitus.nl](mailto:redactie@stvitus.nl)

### Kopijsluiting

De kopij voor de volgende Vitus graag inleveren voor zondag 8 maart.

### Pastoor

Pastoor W. (Wietse) vander Velde  
Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 035 624 80 09  
E-mail: [pastoor@stvitus.nl](mailto:pastoor@stvitus.nl)

### Secretariaat kerkbestuur

Maghalie Treffers - Haas  
Postadres: Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 036-841 6228  
E-mail: [secretarisvitus@live.nl](mailto:secretarisvitus@live.nl)

### Penningmeester

Margreet Vos - van Buuren  
Cameliastraat 13  
1214 EZ Hilversum  
Tel: 06 511 76 332  
E-mail: [vosvanbuuren@hetnet.nl](mailto:vosvanbuuren@hetnet.nl)

### Bankrekening:

NL45 INGB 0658444522  
of NL53 INGB 0000163869  
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

### Ophaaldienst

U wilt naar de kerk, maar heeft geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen  
Tel: 035 6859810

### Website

[www.stvitus.nl](http://www.stvitus.nl)

## AGENDA

	13.00	Elke zaterdag open kerk
03 mrt		Film in de veertigdagentijd
05 mrt	18.45	Soep en (19.30) stilteviering
10 mrt		Film in de veertigdagentijd
10 mrt	20.00	Kerkbestuur
12 mrt	18.45	Soep en (19.30) stilteviering
13 mrt		Leringweekend
16 mrt	20.00	Gesprek over de liturgie van Pasen (1)
17 mrt		Film in de veertigdagentijd
19 mrt	14.30	O.K.S.C. spelmiddag
19 mrt	18.45	Soep en (19.30) stilteviering
21 mrt	19.30	Kaartavond
22 mrt	11.45	Catechese 11+
23 mrt	20.00	Gesprek over de liturgie van Pasen (2)
24 mrt		Film in de veertigdagentijd
25 mrt	13.00	Poetsen
26 mrt	18.45	Soep en (19.30) stilteviering
31 mrt		Film in de veertigdagentijd
26 apr	11.45	Parochielunch!

## FILMS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

In het parochieblad voor februari heeft u al uitgebreid kunnen lezen over 'Films in de Veertigdagentijd'. Films, die boeien en waarover je kunt napraten. Dit alles is mogelijk in het Filmtheater Hilversum. Er zijn twee voorstellingen per dag: om 13.30 uur en om 20.15 uur. Let op: vanwege de lengte van de film begint de avondvoorstelling op 10 maart om 19.15 uur. Zie de vorige Vitus voor kortingsbonnen!

### Een korte memo:

-Dinsdag 3 maart: **Erbarne Dich**  
Wat doet de Matthäus Passion met mensen?  
Inleider: ds. Heleen Weimar.

-Dinsdag 10 maart: **The Ten Commandments**  
Het verhaal van Mozes; een klassieker.  
Inleider: ds. Jurjen Zeilstra

-Dinsdag 17 maart: **Exodus: Gods and Kings**  
Opnieuw het verhaal van Mozes, maar nu met een film uit 2014.  
Inleider: ds. Jurjen Zeilstra - Kijkwijzer: 12

-Dinsdag 24 maart: **Still life**  
Een ambtenaar regelt begrafenissen.  
Inleider: pastoor Wietse van der Velde.

-Dinsdag 31 maart: **Kreuzweg**  
Een klasje wordt voorbereid op het vormsel.  
Inleider: pastoor Wietse van der Velde - (Kijkwijzer 12 jaar)

*(Afbeelding voorkant: Antiedipo, Wikimedia Commons)*